

Op reis in eigen land

Militairen, kunstenaars, keizers; allemaal op reis, soms zelfs in eigen tuin. In de prachtige Oranjerie van Sandenburg vindt u een presentatie van vier verschillende musea hier vlakbij. Maak uw dag extra inspirerend en kom langs!



Door de eeuwen heen hebben Nederlandse soldaten zich moeten verplaatsen in Nederland. In vreedstijd, als zij hun tenten opsloegen op de Veluwe of de Leusdense hei om te oefenen. In oorlogstijd, als ze naar de uithoeken van het land werden gedirigeerd, bijvoorbeeld om de grenzen te bewaken. Met deze kleine expositie laat Museum Militaire Traditie uit Driebergen aan de hand van drie geüniformeerde poppen en een bijbehorend stukje geschiedenis zien om welke redenen militairen in het verleden een 'reis' moesten ondernemen.



Rhenen is voor kunstenaars door de eeuwen heen een inspirerende plek gebleken. Het stadje ligt pittoresk aan de oever van de Nederrijn op de helling van een bijna on-Nederlandse berg. Van veraf is de indrukwekkende Cuneratoren te zien. Rembrandt was geen groot reiziger en het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit portretten die hij in de studio maakte. Maar van Rhenen maakte hij zes tekeningen. Stadsmuseum Rhenen toont ze hier, in print. Aangevuld met prenten uit eigen collectie.



Kasteel Amerongen is gebouwd als zomerhuis. In de zomer reisde de familie van Den Haag of Utrecht naar dit kasteel om er te genieten van de tuinen en de jacht. In de twintigste eeuw woonde de familie permanent op het kasteel en bleef zelfs ook in de zomervakantie thuis om te genieten van de tuinen en het landgoed. Er werd gekampeerd, geschilderd, gefotografeerd en met kleine wagentjes werden er tochtjes gemaakt over het grote landgoed. Kasteel Amerongen staat vol met herinneringen aan ruim 350 jaar bewoners geschiedenis. Onze gidsen vertellen de boeiende verhalen hierover.



De 'Reise Kaiser' die niet meer mocht reizen. De Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941) was een liefhebber van reizen. Toen hij in 1888 aan de macht kwam was hij meer op reis dan in zijn paleis. Per hoftrain of keizerlijk jacht reisde hij door Europa.

Toen hij in Huis Doorn woonde van 1920 tot 1941 mocht hij alleen in de omgeving reizen, o.a. naar Kasteel Amerongen. Met toestemming van de regering reisde hij ook naar Zandvoort en de bollenvelden. In Huis Doorn hoort en ziet u het hele verhaal over de 'Reise Kaiser'.